

## Sorpresa! Een verrassing!

\*\* Verras de kinderen met een kleine attentie en vraag dan aan de kinderen of zij ook al eens zijn verrast, door wie en waarmee. Laat de kinderen een naamkaartje trekken die hij voor de ander geheim moet houden. Hij zal vandaag **iets kleins/bijzonders voor haar/hem doen**. Wanneer het zover is, zegt hij in zijn eigen taal het woord “verrassing”. Inventariseer en bespreek daarna wat de verrassingen waren en hoe men in de verschillende moedertalen van de klas “verrassing” zegt. Schrijf deze op bord en laat de kinderen telkens er een verrassing opduikt, een woord gebruiken in een andere taal.

\*\* **Filosofer** met de kinderen rond “verrassen” door vragen als: Wat is het verschil tussen iemand verrassen en zorgen voor iemand? Wat is het verschil tussen verwennen en verrassen? Is iemand doen schrikken ook verrassen? Ben je altijd blij als je verrast wordt?

\* Vertel in de les **godsdiens**t het verhaal van Zacheus die verrast werd door het aanbod van Jezus. Hij nodigde hem uit om met hem samen te eten.