

Het ochtendritueel

Wellicht is dit versje van Tosca Agterberg¹ voor veel kinderen herkenbaar:

Zenuwachtig

Mijn vader staat te wachten
Mijn moeder roept: schiet op!
Maar ik kan m'n tas niet vinden
Ik zet alles op z'n kop
Ik word zenuwachtig
Het is een grote troep
M'n ouders staan al buiten
Te wachten op de stoep
Mijn moeder roept heel pinnig:
Waar blijf je nou zo lang?
Zoek je soms je tas?
Die staat gewoon hier in de gang!

* Laat het ochtendritueel **uitbeelden** of***een stripverhaal van maken.

¹ Uit: Agterberg, T. , J. Lew-Vriethoff (ill.)(2004) *Welk versje wil je horen?* DiVers: Amsterdam, p.24