

## Nuno is een vriend van Lia en Ruxandra, met wie ben jij bevriend?

\*\* Toon de [foto waarop je Nuno kan zien samen met Ruxandra](#). Laat ook de audio-opname horen [“Ik ben Nuno”](#).

*En faite, je m'appelle Nuno. J'ai neuf ans. Je suis ami avec Lia et Ruxandra. Et je les ai connues parce qu'on a été voisin. Et... on a fait des fêtes ensemble et tout, la fête des mamans . On s'est connu de plus en plus. Je les ai connues de cette manière. On joue ensemble dans la cour et tout, En je trouve ça très chouette*

Vraag aan de kinderen hoe ze weten dat Nuno en Ruxandra/Lia bevriend zijn. (Vestig de aandacht op het woord “amis” in de audio-opname.)

\*\* Bespreek met de kinderen hoe ze “**vriend**” zeggen in hun taal. Misschien kom je op gelijkaardige woorden uit, zoals “friend/vriend”(Engels-Nederlands), “ami, amico” (Frans-Italiaans). Laat ze **poseren voor een foto met een vriend uit de klas**. Laat ze  digitaal of schriftelijk in mooie letters en in hun eigen moedertaal schrijven wie hun vriend is.

Toon de foto waarop je ziet dat [Nuno helpt bij het klaarmaken voor het feest](#).

\* Bespreek met de kinderen **wat zij allemaal doen met hun vrienden** en wat hun vrienden samen met hen doen. Laat ze hier ook  foto's van meebrengen. Naar aanleiding van deze foto kan je de **huishoek ook verrijken** met gerief waarmee kinderen zich mooi kunnen maken (kleren, kammen, schmink...enzovoort.) om naar een feest te gaan. Laat ze Nuno, Lia en Ruxandra “spelen” in deze hoek.

\*\* **Filosofeer** met kinderen over **vriendschap**. Wat is een vriend? Wat is het verschil tussen een vriend en familie, bijv een broer of zus? Wanneer zeg je dat iemand je vriend is? Blijft iemand voor altijd een vriend? Enzovoort

\*\* Volgend versje van Bette Westera <sup>1</sup>sluit hier mooi bij aan:

### Vriendschap

Vrienden ben je niet gewoon een beetje  
Vrienden ben je niet zo af en toe.  
Of je echte vrienden bent dat weet je,  
Al kun je niet precies vertellen hoe.

Echte vrienden ben je niet voor even.  
Echte vrienden ben je niet meteen.  
Echte vrienden ben je voor het leven.

---

<sup>1 1</sup> Uit: Westera, B. & Gisbert, M. (2004) *Ik geef je een zoen. Lief en leed van klein tot groot*. De Eenhoorn: Wielsbeke.

Echte vrienden ben je nooit alleen.